

Cadeautjes voor een man.

Vind je het moeilijk om voor een man een leuk cadeautje uit te zoeken voor zijn verjaardag, Sinterklaas of Kerst. Daar komt nu verandering in.

Verdiep je in zijn interesses; hobby's, sport, vakantie, muziek, wat hij lekker eten & drinken vindt en zo kun je mooie persoonlijke cadeautjes uitzoeken.

Onderstaand paar cadeautjes die Anne voor zijn verjaardag heeft gekregen.





Geef een afbeelding in lijst, passe-partout, schilderijtje

Dit acryl schilderijtje van een uil had ik gekocht voor Anne zijn verjaardag! Ik vind hem een wijs man en deze meneer de Uil past precies bij hem.

Mijn schoonvader kreeg bijv. een afbeelding van kievit eieren, mijn zwager een handgetekende kaart van een VW busje, mijn vader een canvasdoek met berggeit en Zwitserse vlag.

Geef een mooi boek om te lezen, in te kijken of mooi neer te zetten.

Anne houdt van oude landkaarten en geschiedenis. Voor zijn verjaardag een oude atlas uit 1930 en een oud prentenboek over Napoleon op de kop getikt.

Ga ook eens kijken bij 2^e hands boekwinkels. Je vindt er de mooiste boeken. Ik heb al eens alle werken gebundeld van Shakespeare en oude muziek encyclopedieën (met bladgoud) gevonden.



Een vriend is gek op asperges dus een aspergeboek gegeven. Mijn schoonvader houdt van oud Hollandse kost dus een stampot boek. Kennis had net caravan gekocht dus een camping kookboek.



Geef je geld of een cadeaubon. Maak deze dan persoonlijk.

Anne houdt van klassieke muziek. Hij kreeg dit jaar voor zijn verjaardag van een vriendin dit zelfgemaakte enveloppe met cadeaubon erin. Bladmuziek van Bach en een dirigentplaatje als sluitzegel! Hoe origineel en super leuk om te krijgen want er is over jou nagedacht.

Geef een eet en/of dranken pakket. Favoriete recept, lekkernij, drank/wijn

Anne kreeg ook nog een Mojito's zelf maken pakket, zakje van zijn favoriete noten, stuk gruyère kaas met mosterd.

Mijn zwager was bezig met adoptie in Zuid Afrika dus een Bobotie pakket.