

Koningsdag

Op 30 april is het feest in de stad! Oranje boven, oranje boven, leve de koning! En natuurlijk het Koningslied waar zoveel ophef over is geweest. De liedjes worden alweer uit volle borst meegezongen.

Toen ik klein was startte Koninginnedag met iets magisch! Heel vroeg in de ochtend, bij het krieken van de dag hoorde je ze al in de verte aankomen. Stoere jongens op hun brommers zonder uitlaat. Wij woonden in een doodlopende straat dus je hoorde ze wel maar zag ze niet. Dan maar vroeg je bed uit, mooie staarten in het haar met rood-wit-blauw lint en dan op je versierde fiets achter de fanfare aan, naar de aubade in het park van ons dorp. En daar alle liedjes die je op school in de weken ervoor had geleerd zingen. Een waar kinderkoor ontstond daar in het park.

Hoe starten wij dit jaar Koningsdag? We staan op tijd op voor een heerlijk rood-wit-blauw en oranje ontbijt.



Een oranje smoothy is zo gemaakt. Laat de kinderen veel sinaasappels persen en een scheut yoghurt erbij doen en roeren maar. Neem oranje rietjes en knip uit oranje karton een kroontje uit. Plak deze op het rietje. Klaar is je smoothy.

Met frambozen, bananen en blauwe bessen maak je op een bord de Nederlandse vlag. Zet schaaltes met het fruit (banaan vast in plakjes gesneden) op tafel en laat de kinderen hun eigen Nederlandse vlag maken.





Klaar met het ontbijt dan rood, wit, blauw en oranje papier op tafel en met de perforator confetti maken! Daarna naar de aubade om te zingen en voor de gezelligheid confetti strooien.

Een hele fijne Koningsdag toegewenst!