

Valentijnsdag

Wat is het toch heerlijk om verliefd te zijn en van iemand te houden. Niet alleen als puber of volwassene maar zelfs op de basisschool merk je dat verliefdheid al een heel ding is. Bij de kleuters begint het al en vanaf groep 3, 4 begint het serieuze werk.

Want Lise (gr 2) begint bijvoorbeeld te stralen als je de naam van het jongetje uit de klas noemt die ze wel heel erg leuk vindt en de tekeningen die ze voor elkaar maken zijn vol met hartjes.

En Sil (gr 4) krijgt al heuse liefdesbrieven (van verschillende meisjes). Gister kwam hij thuis met het verhaal dat zijn verloofde verliefd is op een ander en dat ze dus niet gaan trouwen en dat hij dat gelijk aan een ander vriendinnetje heeft verteld en daar de toekomst mee besproken heeft.

Valentijnsdag is dan ook heel bijzonder voor de kids. We hebben inmiddels al het een en ander geknutseld voor de betreffende vriendjes en vriendinnetjes. Onderstaand de foto's met beschrijvingen erbij.



Leuk om te maken, A4 karton, teken er een hart op en maak propjes van aluminiumpapier of gekleurd crêpepapier en plak deze binnen het hart. Lint eraan en lieve tekst erbij en klaar is de Valentijns hanger





Steek met een hartjes koeksteker rijst wafels uit en doe ze in een doorzichtig zakje. Ook leuk om er een potje aardbeienjam (zonder suiker natuurlijk) bij te doen.

Zelf een mooie kaart maken en die in een mooi hoesje van karton doen met een hart van chenille draad er op geplakt. Of een hart uit karton geknipt en die bestempelen met hartjes (uitgesneden uit een halve aardappel)





Houten hartje (of van geplastificeerd karton) plakken op mooi rood lint wordt een vriendschapsketting. En een wit boterhamzakje bestempeld met een hartje en dichtgemaakt met lint. Vul het zakje met popcorn of een zelfgemaakt cakeje.



Maak van uit stof of gekleurd karton geknipte hartjes een Valentijns slinger!