

# Vergeet mij niet...

Toen Sil afscheid nam van de peuterspeelzaal heeft hij alle kinderen en de juffen getrakteerd op mini potjes met vergeet mij nietjes! En Lise op zakjes met vergeet mij niet zaadjes, omdat ze midden in de winter jarig is.

De reacties waren zo leuk. Vooral van de kinderen, want nu hadden ze hun eigen bloemetjes.



Omdat het alweer opschiet naar de zomervakantie en er weer afscheid genomen gaat worden van kindjes en/of juffen en meesters dit keer een leuk DIY afscheidscadeautje.



Nodig: doorzichtige zakjes met sluitstrip, gekleurd karton, stukje touw, alfabetstempels en zakjes met vergeet mij niet zaadjes.

Doe de vergeet mij niet zaadjes los in het zakje, dichtplakken en met de perforator even gaatje bovenin maken. Van karton label maken, voorop de tekst: Vergeet – mij – niet stempelen en achterop tekst hoe je de zaadjes moet planten!

Leuk om je klasgenootjes een fijne zomer toe te wensen is zonnebloempitten in een zakje doen, van geel karton label maken en tekst 'Fijne Zomer' erop stempelen