



Your

invited

# Kom je op mijn feestje

Over 2 weken is mijn dochter Lise jarig en wordt ze 6! We zijn druk met de voorbereidingen bezig. Vanmiddag gaat ze op school de uitnodigingen uitdelen voor haar kinderfeestje.

Ze wil graag een knutsel-, kook- en rozenfeestje. De versieringen moeten rood, wit en roze! Dat doen we dan en Lise had ook nog het verzoek om de blauwe muur in de woonkamer dan roze te schilderen want blauw kan echt niet bij het feestje mam. Dat is teveel werk schat. We houden het met de kleuren bij de aankleding van de tafel.

Wil je zelf deze borduur prikkart uitnodiging maken dan heb je nodig: Wit karton, gekleurd karton, borduurgaren, stompe naalden, doorzichtige zakjes en labels.

Print in een lichte kleur de namen uit op karton, knip hier kaarten van en prik met een naald gaatjes in de letters. Wikkel borduurgaren om een stuk gekleurd karton en prik er een stompe naald aan. Schrijf op de achterkant van de labels de uitnodiging. Doe de prikkarten in een zakje en plak het gekleurde karton achterop het label en maak deze vast aan het zakje.